



Dansk Forening for ældre Lystfartøjer



Nr. 80, juni 2004



Historien om Hesters båd

Af Ove Juhl

Formanden fik en henvendelse fra Holland med et flot foto af en sildebåd. Ejeren, Hester van Yperen, ville gerne vide, om vi i vores register havde andre både som denne, og om vi holdt nogle træf for både af denne type. Det har vi ikke, men John henviste til træsksbissammenslutningen.

Det lille værft "Udsigten"

Hester havde oplyst, at båden var bygget i Kalvehave, og John sendte derfor henvendelsen videre til mig. Og hvilken overraskelse! Båden, der er fra 1931, er bygget på vores lille lokale værft.

"Udsigten", som værftet hedder, ligger i Viemose Skov med en flot udsigt over Bøgestrømmen og huser i dag et bådelaug af samme navn, som undertegnede også er medlem af. Værftet stammer fra 1929, hvor

den første ejer, Christian Petersen, startede sit lille bådewærft, nærmest under et halvtag. Senere, i slutningen af 50'erne, rejstes den nuværende bygning. Halvtaget eksisterer endnu og bliver anvendt som tømmerskur.

Det blev til ca. 550 både i Chr. Petersens, og senere hans søn Eivinds, tid, hvilket var ganske godt klaret af så lille et værft. I 1989 var Eivind Petersen alene om værftet, men tre unge mennesker deltog i arbejdet, nu med at restaurere gamle fiskerjoller. Den sidste var en 2-smakkejolle, som i dag er under Næstved Museum.

I 1996 udvidedes kredsen af interesserede, som gerne ville medvirke til at bevare det gamle bådewærft, og der blev dannet et bådelaug. Eivind Petersen var i mellemtiden afgået ved døden, så der var god brug for folk med ildhu for værftet og bådene.



Det lille værft "Udsigten"

Nu mødes vi hver onsdag eftermiddag og pusler om vore "skibe", i denne vinter har vi påbegyndt restaureringen af en jolle, der er bygget på værftet i 1961.

Det var Axel Svendsens båd

Vi havde aldrig drømt om, at der var nogen tilbage af de første både, der blev bygget på værftet, derfor var det lidt af en appelsin i turbanen at høre om Hesters båd.

Båden blev bygget til fisker Axel Svendsen, Stege. Købt på auktion i ca. 1943 af fisker Otto Jensen, Stensved. I 1947 blev båden købt af fisker Erluf Cristoffersen, Balle Strand. Bo Bonfils, København købte den i 1966 og renoverede den i 1968,

her blev dammen sandsynligvis lukket.

I 1971 blev båden solgt til Erik Stender, Humlebæk, han flyttede til Frankrig og tog måske båden med sig. I 1984 blev båden solgt til Holland.

Hester købte båden i 1993 og gav den navnet Silden, og den er nu hjemhørende i Atnemuiden, Holland, og Hester vil snarest komme og besøge det værft, hvor båden er bygget. Til vinter vil vi holde "Åbent værft" for DFÆL's medlemmer, men mere om dette i næste blad.

Kan du ikke vente med at se mere om Bådelauget Udsigten, kan du kigge på bådelaugets hjemmeside:

www.baadelaugget.dk



Bådelaugets medlemmer er i gang med det evige vedligehold.